

LOPPEMARKED !!

Loppemarked er ifølge ordbogen et marked med salg af brugte ting. Selvfølgelig er det det, men i virkeligheden er det meget meget mere end det. Der er mulighed for at gøre nogle fantastiske fund. Måske kan du finde lige netop den kop du mangler, fordi du kom til at smadre en sidste gang du vaskede op! Eller det Anders and blad du aldrig fik købt sidste sommer, fordi du var på ferie på Samsø, og der var det udsolgt, måske falder du lige over den skønne lampe, du kan huske fra bedstemors gamle stue. Sådan er der fyldt af pragtfulde gamle minder og fine sager.

Skal du flytte hjemmefra og til at leve for en SU, så prøv at se hvor mange møbler og gryder du kan få for små penge.

For slet ikke at tale om tøjet, det er faktisk in at gå i genbrugstøj, og især for dem der er lidt fingernemme, så kan de sætte deres eget præg på tøjet.

Vi har tidligere haft auktion, det har vi valgt at droppe, da der ikke har været den store interesse de sidste par år. I stedet har vi hjørnet med ”faste” priser, hvor de ”bedste” ting bliver solgt. Det kan være arvesølvet, den antikke stol eller noget andet uvurderligt som nogen har været så betænksomme at donere til spejderne. Der er altid noget, man er nødt til at se nærmere på.

Og hvad vil jeg så sige med alt det her?

JO, Det er jo sådan at spejderne ikke fungerer af sig selv, der skal både energi og penge til. Selvom der ikke

er nogen der får løn for at være spejderleder skal der alligevel bruges mange penge for at få det til at fungere. Vores både skal vedligeholdes, de skal males, poleres og indimellem er der ting der skal skiftes ud på dem, der skal løbende købes nyt grej, telte, spader, petroleumslamper, tovværk osv.

Og for at kontingentet ikke skal stige, er vi nødt til at have andre indtægter. Og det er her loppemarkedet kommer ind i billedet.

Det er vores største indtægtskilde og uundværlig for at få vores økonomi til at hænge sammen.

Det er et kæmpe arbejde at få det stablet på benene, der er rigtig mange der hjælper til, både fredag, lørdag og søndag, og i planlægningsfasen inden, med indkøb, fremstilling og opsætning af sedler, avisannoncer, skilte m. m. Og selvfølgelig med løbende året igennem at indsamle lopper.

Og til alt dette har vi mange ”faste” hjælpere som har det rigtigt sjovt sammen mens vi ”knokler” med telte, pølser, lopper o.s.v.

Kunne du tænke dig at blive en af de ”heldige” så skal du ikke være bange for at sige til. Vi skal nok finde noget du kan hjælpe til med, som du er god til. Der er vedhæftet en seddel, der skal afleveres til lederne, hvor man kan skrive sig på.

Vi glæder os til en festlig og forhåbentlig indbringende dag, med masser af lopper godt vejr og selvfølgelig lidt afslapning i kaffe /kage og pølseteltet.

Eva.